

Vertellen

Geef jij mij hoop?

2 Koningen 4:8-37

23 oktober 2022

23 oktober 2022

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Over wie gaat dit verhaal? (Noem met de kinderen alle personages op die erin voorkomen.)

Het thema van deze week is 'jij geeft mij hoop.' Wie geeft in dit verhaal hoop?



Spel: Pak een doos. Geef deze aan de kinderen door. Hoe ziet het eruit als er iets heel lichts in deze doos zit? En hoe geef je de doos door als er iets heel zwaars in de doos zit? En hoe draag je de doos als er hoop in de doos zit? Hoe voelt de doos dan? Kan een van de kinderen dat uitbeelden?

Ga met de kinderen in gesprek over het thema 'hoop'. Stel: er zit hoop in deze doos. Je opent de doos om te kijken wat er in zit. Wat zou je dan uit die doos kunnen halen?



Tekenen: Maak een tekening bij dit verhaal. De kinderen mogen hun tekeningen daarna op volgorde leggen. Wat gebeurde er ook al weer als eerst? En daarna?

Vertelling 4-7 jaar

Geef jij mij hoop?

In Sunem woont een vrouw. Ze heeft geen huisdieren, ze heeft geen kinderen. Ze heeft wel een man. Hij is al oud. En ze heeft een huis. Dat is alles. Hoewel... Er is iets bijzonders aan deze vrouw. Zij kent de profeet Elisa. En ze weet dat de profeet Elisa een bijzondere man is. Elisa komt vaak in Sunem. Hij mag altijd bij de vrouw eten, drinken en logeren. Op een dag zegt de vrouw tegen haar man: 'Elisa is zo bijzonder. Hij moet een eigen kamer krijgen.' De vrouw en haar man bouwen een kamer voor Elisa op het dak van hun huis.

Elisa is blij met de kamer. Hij laat zijn knecht vragen: 'Jij hebt zoveel voor mij gedaan. Wat kan ik voor jou doen?' De vrouw weet het niet. Ze haalt haar schouders op. Maar dan zegt Elisa: 'Volgend jaar heb jij een zoon.' De mond van de vrouw valt open. 'Echt waar?', vraagt ze. 'Krijg ik echt een kind?' Elisa knikt. En het gaat zoals hij zegt: na precies een jaar krijgt de vrouw een zoon.

De zoon groeit snel. Maar op een dag gebeurt er iets verschrikkelijks. De jongen krijgt pijn, hele erge pijn. Hij gilt het uit. De vrouw houdt hem stevig vast. Ze knuffelt en wiegt hem, ze zit de hele ochtend bij hem. Maar het helpt niet. De jongen stopt met ademen. Hij is gestorven. De vrouw legt haar zoon op de kamer van Elisa en doet de deur dicht. Snel gaat ze naar de profeet. Ze vindt hem op een berg. Ze huilt. 'Ik vroeg niet om een zoon, maar ik kreeg hem toch. En nu is hij dood. Waarom heb je mij een dode zoon gegeven?' Elisa troost haar. Hij gaat met haar mee naar Sunem. Hij loopt de trap op, de kamer in. De jongen ligt op het bed. Zijn lijf is koud. Elisa bidt. Hij legt zijn handen op de handen van de jongen en zijn mond op de mond van de jongen. Elisa blaast adem in zijn mond. Zo ligt de profeet daar. De jongen wordt warmer. Elisa staat op. Hij loopt rondjes door de kamer. En dan hoort hij iets. Een nies! En nog een. En nog een. De jongen niest zeven keer. Dan gaat hij rechtop in bed zitten. Elisa haalt de vrouw op. Haar zoon leeft weer.

Machteld Touwen

